

Abayashram

Voor: Vrouwen van Nu Wageningen - Nieuwsbrief oktober 2021

Door: Corrie de Brabander-Ketting

Wie herinnert zich nog ons 60-jarige jubileum in 2010? Een heel jaar lang werden er toen festiviteiten georganiseerd. Alle interessegroepen werden ingeschakeld om er een mooi jubileumjaar van te maken. Tijdens de voorbereidingen merkte Cisca, één van de toenmalige bestuursleden op: "We bedenken allerlei leuke dingen voor onszelf, terwijl er zoveel vrouwen zijn die het minder hebben dan wij. Kunnen we daar ook niet iets voor doen?" Een paar weken later (oktober 2009) zou ik met mijn man Wim naar India vertrekken, om daar o.a. een bezoek aan mijn zusje Angela Rooijmans-Ketting en haar gezin te brengen en ik kreeg de opdracht mee om daar uit te kijken naar een goed doel.



Via een vriendin van Angela bezochten wij **Abayashram, een opvanghuis voor verstoten Indiase vrouwen** in Bangalore. Daar werden wij getroffen door de nood van de vrouwen en de toewijding van de werkers en we besloten een stichting op te richten in Nederland voor fondsenwerving. De naam "Kettingreactie" werd geboren: 2 zussen Ketting die in reactie op elkaar proberen een reactie bij anderen te veroorzaken.

Daisy Mathew, een Indiase juriste, trok zich al in 1996 het lot aan van de vrouwen die op straat zwierven en gaf hen onderdak in haar eigen huis. Toen dat te klein werd, werd door haar in 1998 het

vrouwenhuis Abayashram opgericht. Al 25 jaar wordt aan geestelijk zieke en zwervende vrouwen gratis huisvesting, zorg, behandeling en follow-up



geboden, terwijl men volledig afhankelijk is van giften. De naam Abayashram betekent letterlijk: **“Een plek van rust, zonder angst”**. Het huis biedt plaats aan 44 vrouwen; in de afgelopen jaren zijn er meer dan 400 vrouwen onder behandeling geweest en gerehabiliteerd. Van dit aantal kon ca 90% weer terugkeren in hun familiekring. Voor de vrouwen van wie de families niet konden worden gevonden, werd elders een veilig onderkomen gezocht. Sommigen vonden een plek als medewerkster in Abayashram.



Pas zeer recent ontvingen we het ontroerende verhaal van Geeta. Deze vrouw werd in 2008 gevonden door een vrachtwagenchauffeur in de buurt van Bangalore en naar het Abayashram gebracht. Toen ze werd gevonden had ze honger en had ze al heel lang geen bad gehad. Bij Abayashram werd ze liefdevol opgenomen en verzorgd en daar constateerde men dat Geeta in de vele dagen die ze op de weg had doorgebracht, ook was verkracht en mishandeld. Deze traumatische periode had haar geheugen aangetast, ze had geen herinnering aan haar geboorteplaats, naam van familieleden, of hoe ze op straat beland was Het vervolg van dit verhaal en hoe ze uiteindelijk na tien jaar op wonderbaarlijke wijze weer met haar familie werd herenigd, kun

je lezen op onze website www.stichtingkettingreactie.nl.

In de afgelopen 10 jaar hebben we heel wat projecten gerealiseerd. Tot twee keer toe hebben we hen in de gelegenheid kunnen stellen een nieuwe (gebruikte) **auto** te kopen. Een groot probleem was dat taxichauffeurs de vrouwen niet mee wilden nemen in hun auto, omdat er daarna geen andere klanten meer in de taxi vervoerd wilden worden. Ook hebben we geld gedoneerd om ter bescherming een **omheining** om het vrouwenhuis te maken en om een **put** te slaan voor hun eigen watervoorziening. Verder hebben we bijgedragen aan de **renovatie van het sanitair**, en aan cadeautjes voor de **Kerstviering**.

De laatste donatie gaven we ongeveer een half jaar geleden toen er tijdens de Coronacrisis een noodkreet kwam uit India voor hulp. Zeer ruimhartig is toen door veel mensen bijgedragen om de ergste nood van de vrouwen te lenigen. Over al deze projecten kun je informatie vinden op de hierboven genoemde website.

Elders in de Nieuwsbrief is een oproep gedaan om ook tijdens dit Jubileum aan deze vrouwen te denken en een gulle gift te geven aan dit werk onder de kansarme vrouwen in India. Ik kan het van harte bij jullie aanbevelen en garanderen dat het geld dat wij ontvangen volledig terecht komt bij het vrouwenhuis.